



Föreningen

SVENSKA ÖSTERBOTTNINGAR I STOCKHOLM

E-post: info@osterbotten.nu

Nummer 5 2004

Postgiro: 71 55 16-1

Vinter igen!

Milas kolumn

Så har snön kommit. Och precis som tidigare är blir det mer eller mindre kaos i trafiken. Bussar ställs in, tunnelbanorna slutar fungera, pendeltågen är för kalla, Arlanda ställer in en massa flyg och folk i norra Sverige skrattar åt 08-orna som inte klarar vintern. Förstår inte riktigt varför det ska vara samma cirkus varje år.



De senaste dagarna har jag undrat om kylan och snön gjort en del människor galna. Åtminstone verkar det så. På mitt jobb har någon smart person kommit på att alla fönster ska målas om denna vecka. Jag kom in på mitt arbetsrum i morse och såg att jag hade ett tillfälligt fönster. Det vanliga fönstret var bortplockat för ommålning. Jag har ingenting emot att mina fönsterkarmar målas om, men måste man göra det när det är snöstorm och minusgrader ute? Kunde man inte ha planerat in detta till i höstas, till nästa vår eller sommar? När det är lite varmare ute. Det tillfälliga fönster jag har i mitt rum är inte tillräckligt tätt. Papper jag har haft

på skrivbordet fladdrade nästan iväg. Jag sökte upp målarna och klagade över att det var för kallt i mitt rum för att jobba. Vilket blev resultatet? Jo, ett illgrönt tejp runt hela fönstret. Det hjälpte lite, nu fryser jag inte lika mycket som tidigare. Det är inte bara jag som drabbats. Flera av mina kollegor har på sig sina jackor hela dagarna och har tejpats sina fönster. Då jag bodde i Dublin var det lite liknande. Där drog det från alla fönster och batterierna (elementen) värmdes endast någon timme varje morgon och varje kväll. Där var det lite mer accepterat. Jag visste att det skulle vara kallt och "primitivt". Men att det skulle vara så i Stockholm hade jag inte räknat med när jag flyttade hit. Fortfarande har jag inte vant mig.

Egentligen tycker jag det är mysigt med snö och vinter. Världen ser vackrare ut (förutom kanske centrala Stockholm där snön blir smutsig innan den landat på marken) och det är mycket ljusare. Jag som så många andra köper ljus och kryper ner på soffan under en filt. Alternativet är att jag klär på mig ordentligt med kläder och går ut och gör en snöängel på första bästa jämna yta.

Samtidigt som vintern är en bra årstid så får den mig att längta tillbaka till sommaren, solen och värmen. Det blir inte bättre av att höra hur ens vänner reser kors och tvärs. Pratade häromkvällen med en kompis som varit på en 6 veckor lång bröllopsresa till Indien, Sri Lanka och Maldiverna. En av mina kollegor ska 4 veckor till Thailand i årsskiftet. En annan kompis ska 3 veckor till Sydamerika i februari. Själv ska jag till Finland över jul. Det låter inte alls lika exotiskt.

Jul ja, snart är det jul. Vänner som inte bor i Stockholm har hört av sig och undrat om julhandeln är i full gång. Jag har varit tvungen att svara dem att det vet jag inte, för jag har inte varit ens i närheten av en affär på länge. Jul kommer jag att fira i Finland. Även om julhelgen är kort i år ska jag hinna med Vasa, Kristinestad, Nykarleby och Jakobstad. Någon lugn julhelg lär det inte bli tal om. Skulle inte förvåna mig om den största delen av tiden går åt till att köra mellan de olika platserna. Trots de olika platserna och antalet timmar i bil så är jag övertygad om att jag får en bra julhelg. Vilket jag hoppas att ni också får. Jag önskar er en riktigt GOD JUL!

En Lyckad Pensionärsträff

Vi blev 32 personer som samlades till jullunch på Maria Hissen på Söders höjder med fin utsikt över Riddarfjärden och inloppet till Stockholm. Det var ett spontant beslut av Anne Karjalainen och mig att boka in en dag i början av december innan julbrådskan tar all ledig tid. Vi ringde några samtal. För många som var där var Maria Hissens café en ny bekantskap. Det är ett ställe som det passar bra att slinka in på före kl 15.00 vardagar, när man är i stan i andra ärenden.

Föreningens grupp "Vi över 60" har varit inställd i nov-dec på grund av att lokalen i Bandhagen är under renovering och kommer inte att bli tillgänglig i

fortsättningen. Ulla Norras, som i början av 80-talet tog initiativet till pensionärgruppen, deltog i jullunchen. Hon berättade att till första träffen på ett café i centrum kom det en person, nästa gång kom det tre. Det blev fler och fler, och gruppen "Vi över 60" valde sin egen ledare. De träffades regelbundet en gång i månaden i Hjorthagens medborgarhus tills huset stängdes i januari 2000. Det kom ett 25-tal till varje träff. Sen har verksamheten fortsatt i mindre skala i en HSB lokal i Bandhagen fram till oktober i år. Se sista sidan för info när "Vi över 60" träffas under 2005.

Berit Bäckfors

Hälsningar från Tanzania

Jambo, den vänliga tanzanianska kvinnan på YMCA hälsar oss välkomna till ett soligt och hett Tanzania. Jag befinner mig i Tanzanias huvudstad Dar-es-salaam där jag deltar i en kurs i globalmedicin. Alla vackra glada ansikten, den tryckande hettan och för mig helt nya dofter fyller mina sinnen med exotiska intryck och skapar nyfikenhet. Syftet med resan är att bekanta sig med den tanzanianska sjukvården utifrån ett socialmedicinskt perspektiv.

Tanzania ligger på Afrikas östkust och gränsar till 8 andra afrikanska länder. Den officiella huvudstaden är Dodoma som är säte för parlamentet, medan Dar-es-salaam utgör den faktiska huvudstaden och är säte för regeringen. Statsskicket är republik. Till antalet är tanzanianerna ca 36 miljoner och åldersstrukturen skiljer sig markant från den nordiska. Hela 97.4 % beräknas vara under 65 års ålder och snittålder för en tanzanian dryga 40 år. Detta märktes förstas ute bland människorna. Under min ca 1 månad långa vistelse kan jag på en hand räkna upp antalet tanzanianer med grått hår som jag såg.

Swahili och engelska är officiella språk. Kristna utgör ca 45% , muslimer 35% och övriga traditionella religioner ca 20 %. Naturtillgångarna är guld, diamanter, salt, kol, tenn, nickel,

järn och bly. De viktigaste exportvarorna utgörs av kaffe, te, bomull, kryddor och cashewnötter. Valutan är Tanzanianska shilling.

Den första veckan spenderade vi i Bogamoyo som ligger ca 1,5 timmes bilkörning norr om Dar-es-salaam. Motorvägen är motsvarigheten till riks 8:an hemma i österbotten, så min rädsla att bli åksjuk var helt ogrundad. Vi kör in i en kåkstad, där husen ser ut som ruckel och getterna trängs med de nyfikna barnen längs vägkanten och ropar ”musungu” = viting. Några av de yngre barnen gråter förskräckt eftersom de aldrig tidigare sett vita människor.

Under en veckas tid kommer vi att vara stationerade på missionscentret i staden. Veckan blir intensiv. Vi spenderar 4 dagar på sjukhuset och hinner många gånger om inse hur bra nordisk sjukvård ändå är, trots att vi många gånger själva klagar. De medvetlösa barnen som ligger på sjukhuset med malaria utgör en stor del av klientelet. Tropiska sjukdomar, krokodilbett, tuberkulos och AIDS patienter är andra stora grupper. Vi kan bara förtryckt konstatera hur sjuka de är och hur pinsamt små resurserna är, en omöjlig ekvation.

Jag har också fått lära mig hur de fattigaste är dem som får betala de mera välbärgades vatten. I Tanzania är det ingen självklarhet att du har tillgång till säkert vatten.

Är du lyckligt lottad att ha råd med ett eget tappningsställe, så kan du vara säker på att traktens kvinnor bär hem vattenbackar på huvuden till en kostnad som på intet sätt står i relation till deras inkomst.

I Dar-es-salaam besökte vi både offentliga och privata sjukhus, skillnaden var enorm. Det saknades nästan helt och hållet patienter på de privata sjukhusen, medan de offentliga var överbelamrade med patienter. Anledningen är självklar, ekonomi. På de tanzanianska sjukhusen betalar du för alla prov, undersökningar och mediciner som ordineras. Att bli allvarligt sjuk och behöva sjukvård för en tanzanian kan därför i många fall innebära en ekonomisk katastrof. Därför är det

vanligt att man uppsöker den lokala medicinmannen som tillreder en örtblandning eller utför någon rituell ceremoni för att försöka hjälpa dig för en billig penning. Medicinmannens talang ärvs från far till son, de är många till antalet och varje by har sin egen guru. Tyvärr är den medicinska kompetensen hos dessa i många fall obetydlig med den påföljd att befolkningen söker traditionell sjukvård i ett mycket sent stadiet av sin sjukdom. När vi tog upp AIDS frågan som är ett av Tanzanias största problem fick vi svaret att de visst kunde bota AIDS, men bara den typ som man erhållit via förhäxning. Ja, vad skall man säga?

Tanzania är ett oerhört rikt land, dock inte på kapital, faktum är att det är världen näst fattigaste land efter Sierra Leone. Men med de nordliga savannerna där djurens konung lejonet lurpassar på zebbor och giraffer, dem skräckinjagande masajerna med sina spjut och utsmyckningar, de vackra stränderna på Zanzibar med snäckor stora som grapefrukter och de alltid vänliga och ständigt leende tanzanianerna gör att landet känns rikt.

Tanzania är väl värt ett besök, men utrusta dig med tålmod för här har man verkligen förmågan att ta dagen som den kommer. Hakuna matata, från Disneys Leijonkungen, är som hämtat från Tanzania.

Anette Vågesjö

REDAKTIONSRUTAN

Frågor och kommentarer ställs till ordförande:
Mila Eklund
C/O Lööf
Bjulevägen 4, bv.
122 41 Enschede

Medarbetare i detta nr:
Mila Eklund, Gunnel
Lundquist, Berit Bäckfors,
Anette Vågesjö och
Caroline Bertlin

Annonspriser:
1/2 sida 1500kr
1/4 sida 800kr

**Manusstopp för
nästa nummer:
ca: 15 februari**

Vi önskar alla
medlemmaren
riktigt GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR
2005!



Nyinflyttad i 'Nordens Venedig'

Jaha, så har man på gamla dar gått och blivit österbottnisk stockholmare efter många år i Västerbotten. De tjugo första levnadsåren i Österbotten verkar ha satt sina spår och en nostalgisk längtan efter att få återförenas med rötterna har gjort att ett medlemskap i Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm känns både naturligt och riktigt. Och dessutom knyts hela min historia samman på ett lite udda sätt.

I slutet av femtiotalet jobbade jag som ung och grön journalist på tidningen Österbottningen och vår Lucia (Helena från Kronoby) blev inbjuden att delta i finlandssvenska föreningens julfest i Stockholm. Jag fick i uppgift att skriva om evenemanget och dessutom hålla ett kort anförande. Hur jag skötte framträdandet har jag lyckligtvis förträngt men att Lucia-Helena

skötte sitt jobb på bästa sätt är jag helt övertygad om. Helena och jag flög från Kronoby via Tammerfors till Stockholm, en resa som var både spännande och annorlunda för två unga tjejer från landsbygden. Tore Skogman uppträdde också på festen, dock knappast i Luciatåget! Föga anade jag då att jag över fyrtio år senare har möjlighet till en liknande fest i Stockholm...

Barn och barnbarn har en förunderlig förmåga att bara genom sin blotta existens locka farmödrar till oväntade beslut. Att åldras som pensionär i glada Gubbängen var kanske inte något min man och jag drömt om men nu finns vi här och vi har inte ångrat oss en sekund. Det gäller att ta tag i livet och göra något nytt och spännande. Om det sedan är stigande ålder, gener eller nostalgi som gör att varje glimt av barndomslandet i denna svenska

huvudstad får mig att bli varm i sinnet må vara osagt. Men faktum kvarstår att ränderna aldrig verkar gå ur och några österbottniska dialektord i tunnelbanan eller matkön kan få mitt hjärta att slå extra glada slag.

Min guldkantade debut i storstadens finländska föreningsliv kom att bli studiebesöket bakom kulisserna i det vackra Operahuset. Min förväntan inför kommande evenemang är därför stor och en julfest kan kännas rätt spännande. De flesta deltagare torde hoppeligen prata klingande finlandssvenska och för mig är detta faktum mer än nog.

Gunnel Lundquist

KALLELSE

Samtliga medlemmar kallas härmed till Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholms **årsmöte, söndagen den 13 februari 2004 kl. 15.00**. Årsmötet hålls i **FRIS lokal, adress: Bellmansgatan 15nb**.

Väl mött!

Styrelsen

Förslag till verksamhetsplan 2005:

Februari:	årsmöte
April:	dryck-/chokladprovning
Maj:	besök hos annan förening
Juni:	familjedag med t.ex. ridning
Augusti:	sommarpub
September:	svampkurs, fest
Oktober:	kulturellt besök/vandring
November:	julfest

Det händer i Österbottniska föreningen

Förslag till verksamhetsplan 2005:

Februari: årsmöte
April: dryck/chokladprovning
Maj: besök hos annan förening
Juni: familjedag med t.ex. ridning
Augusti: sommarpub

September: svampkurs, fest
Oktober: kulturellet besök/vandring
November: julfest



Vill du vara med i e-post service för att ständigt vara uppdaterad på vad som händer på den österbottniska arenan i Stockholm. Skicka dina e-post uppgifter till info@osterbotten.nu så ordnar vi att också du nästa gång får snabb och aktuell information från vår förening. Gå också in på www.osterbotten.nu för att se vad som just nu är aktuellt i vår förening.

Puffar för övriga evenemang

Finlandsinstitutet

24.11-18.12 Utställning: Konstnären och filosofen Göran Torrkulla ställer ut installationer och meditativa objekt på Finlandsinstitutets galleri.

Dans i Upplands Väsby

22.1 Norbergs
19.2 Thor Freddys

VILL DU BLI MEDLEM?

Passa på att bli medlem nu så att du är med redan från början nästa år!

Betala in medlemsavgiften till föreningens postgiro 715516-1. Medlemsavgiften för 2005 är oförändrad, dvs: 135 kr per person, pensionärsavgift 110 kr och 200 kr för hushåll. Kom ihåg att meddela ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Väntjänstgruppen

Om du behöver någon att prata med kan du vid behov ringa någon i föreningens väntjänstgrupp. Den består av:
Berit Bäckfors (Munsala), telefon 08-71 18009
Ingrid Backlund (Björköby), telefon 08-618 65 38
Karin Holmlund (Närpes), telefon 08-580 316 24

Kören

Kören träffas framöver varje måndag. Information om körens verksamhet fås av Elin Maria Gädda på telefon: 08-7783845.

"Vi över 60"

I fortsättningen träffas föreningens "Vi över 60" grupp på Maria Hissens café, Bellmansgatan 2, T-bana till Slussen, andra onsdagen i månaden kl 13.00 med start 9 februari 2005.

Det behövs ingen föranmälan, var och en beställer och betalar sitt kaffe. Alla är välkomna som vill träffa andra österbottningar. Här kan vi byta kakrecept, dra en spader eller boka in ett museibesök. Det finns också möjlighet att lära sig data på dagtid i samma hus, mer info på telefon 08-743 01 60.

Hör av er till Gerda och Rainer Stenmark, telefon: 08-647 91 71, om ni har frågor.

**Mera information om
kommande verksamhet
samt förändringar finns
på vår hemsida,
www.osterbotten.nu**