



Föreningen SVENSKA ÖSTERBOTTNINGAR I STOCKHOLM

Nummer 1 2006

Postgiro: 71 55 16-1



Många, för att inte säga alla föreningar dras med svikande medlemsantal, man kan undra vad det beror på. Har inte folk tid att umgås längre eller sker det enbart genom SMS och Internet? Det är klart att tiderna förändras både på gott och ont men det verkar som om folk inte har tid med någonting nu för tiden. Det finns diskmaskiner, tvättmaskiner, närbutiker, stormarknader, kanske flera bilar i ett hushåll, ALLA bekvämligheter, fjärrkontroller för allt möjligt, mobiltelefoner, och ändå har folk inte TID!

Berit Bäckfors delar även med sig av sina gamla hederliga österbottniska mat-recept. Det är inga snabbmats-recept precis, men ack så gott! Dessutom en riktig nostalgitripp att bara läsa hennes recept, kötopärona, de ni! Det är väl inget fel på snabb kebab, men tacka vet jag kötopärona. Är det någon speciell maträtt ni vill ha recept på, hör av er! Det är inte omöjligt att Berit har det i sin samling.

Det kan vara knepigt att få till arrangemang som passar alla åldersgrupper och intressen. Naturligtvis vill vi inte tappa unga medlemmar, tvärtom!

Gå gärna in på hemsidan www.osterbotten.nu där har vi bl.a. ett forum där den som känner sig hågad kan skriva inlägg. Ungdomar är ju specialister på att chatta, gå in och berätta vad som är på gång, vi har haft inlägg från ÅBO.... och kan säkert få kontakt med andra österbottniska föreningar på detta sätt.

Tillsammans kan vi få en rolig och givande verksamhet som förenar oss i dessa stressiga tider!

Vi ber om ursäkt för att detta utskick har dröjt men det tar ett tag att hitta arbetsformer i en ny konstellation.

Väl mött!

Anne Hjortman

Det känns som en stor utmaning att sitta som nybliven ordförande i Österbottniska föreningen! Men jag säger som Robert Broberg: "Bättre att gå på hal is och ha det glatt än gå i lera och sörja". Jag hann inte ens säga "nej och nej" som Carina gjorde när hon blev tillfrågad att bli ordförande, jag blev vald innan jag knappt hann fundera och tur var väl det för annars vet jag inte hur det hade gått! Nåväl, jag har stabila, kreativa österbottningar med mig i den nya styrelsen, vi jobbar åt samma håll och både Carina och Mila med deras mångåriga föreningserfarenhet finns att rådfråga om och när det behövs.

Vi vill som alltid engagera föreningsmedlemmarna i olika aktiviteter. Vårt medlemsantal håller sig rätt stabilt men inte har vi något emot att några hundra till ansluter sig till föreningen...

Min förhoppning är att Österbottniska Föreningen ska leva vidare, jag hoppas att vi ska kunna engagera medlemmarna i föreningen, att vi ska träffas på olika aktiviteter och att vi ska slå omvärlden med häpnad och visa att vi har en levande förening! Enbart styrelsen kan förstås inte uträtta underverk, vi hoppas få medlemmarna med oss i ett nytt spännande verksamhetsår! Föreningen har en väldigt aktiv kör som träffas och uppträder, de ska få presentera sig själva här i Info-bladet.

Berit Bäckfors, aktiv föreningsmedlem, håller i gruppen vi över 60. De ska också få presentera sig och berätta om sina aktiviteter.

Ny hemsida !

Vår hemsida har fått nytt utseende med hjälp av Niklas Estlander, redaktör för Finlandssvensken.

Hemsidan görs enligt samma mall som FRIS nya hemsida och det kostar oss ingenting. Det är lättare för oss att uppdatera den nya hemsidan vilket vi har haft problem med tidigare.

Gå in på www.osterbotten.nu och klicka t ex vidare på länkar vi lagt in och tipsa oss gärna om ni saknar något

Finland inför nya pass

Från och med den 21/8 får du ett biometriskt pass då du ansöker om ett nytt. Passet har ett chip i personsidan, dvs sidan med foto och personuppgifter. Giltighetstiden är fem år och passet kostar 80 euro. Ni som har gamla pass behöver inte byta ut dem före giltighetstiden gått ut.

**PUBKVÄLL 18/5 på Akkurat,
Hornsg. 18, kl 18.30**

Berits matruta

Kötopäror till 4-5 personer

Det här är en vardagsvariant på köttsockpa, som är klar för bordet efter 40-45 minuter.

1 liter vatten,
1 buljongtärning
1 tsk kryddpepparkorn
1 liten kålrot
1 medelstor gul lök
3 medelstora morötter
1 palsternacka
10 medelstora potatisar
300-400 gr rimmat sidfläsk

Koka upp vattnet i en rymlig kastrull och tillsätt buljongtärningen och kryddpepparkornen. Tillsätt efter hand som du är klar med rotsakerna i nämnd ordning: kålrot i tärningar, lök i små bitar och palsternacka och morot skuren i skivor eller tärningar och sist potatisen skuren i inte alltför små bitar.

Skär fläsket i sockerbitsstora tärningar och stek dessa knapriga. Tillsätt fläsket när potatisen är nästan mjuk. Späd med mera vatten om det behövs. Smaka av med en halv buljongtärning eller en halv tsk salt om inte fläsket har gett tillräcklig sälta. Viktigt är att rotsakerna läggs i grytan efter hand och får olika koktid. Kålroten längst och potatisen kortaste koktid.

Om någon tvekar så ska rätten ätas ur djup tallrik med sked. Den har olika namn i olika delar av Österbotten. I Purmo säger de "päronsteitji", "köttstuvning" i stan, "kötopäror" i Munsala och "köti o pärona" i Vörå.

Kalvdans för kreaturslösa till 5 personer

7 dl mjölk
2 ägg
3,5 dl torrmjölks är 150 gr
½ tsk salt

Vispa upp äggen i mjölken, blanda i mjölkpulvret och saltet. Slå smeten i en ganska djup, smord form och grädda Kalvdansen i svag värme, 150 grader, tills den "stannat", ca en timme.

Serveras med sylt, gärna hjortron, vispad grädde eller kanelsocker och mjölk.

Senaste sommar när jag köpte torrmjölken i Finland blev det en kompaktare konsistens på kalvdansen. Det visade sig att 1 dl av Valios torrmjölks väger 60 gr, 1 dl av svenska Semper torrmjölken väger c:a 45 gr. I klartext betyder det att med svensk torrmjölks behövs det c:a 3,5 dl till kalvdansen, men tar du finsk torrmjölks blir det lagom med 2,5 dl.

Berit

Nytt från kören...

Föreningens kör övar flitigt varje måndagskväll i Finska kyrkans samlingsal på Slottsbacken. Vår repertoar består av äldre och nyare finlandssvenska sånger, Bellman, Taube m fl. Även psalmer förekommer eftersom vi ibland "förgyller" någon svenskspråkig gudstjänst.

Några nya medlemmar har vi fått efter nyår bl a från Södertälje. Nu är terminen snart slut men vi börjar till hösten igen. Den 11 september kl 17.30 är det dags. Nya körsångare är välkomna.

Den 5 mars sjöng vi tillsammans med Upplands-Väsbykören i Finska kyrkan vid gudstjänsten när det firades finlandssvensk kyrkdag.

Föreningen serverade laxsoppa till lunch varefter stiftsadjunkt Svante Ewalds höll ett mycket intressant föredrag om svenskt, finskt, finlandssvenskt och sverigefinskt.

Den 22 april gjorde vi en bussresa till Uppsala för att höra OD:s (Orphei Drängars) vårkonsert. Vi fyllde bussen med hjälp av vänner och bekanta och gav oss iväg. Vi fick en stärkande lunch på Eklundshov. Här befann vi oss på före detta militärt område Vi fortsatte till domkyrkan och fick av en trevlig och mycket kunnig guide visning av kyrkan och Gustavianum, som ligger mittemot kyrkan. Sedan följde konserten i universitetets aula. Solen följde oss hela dagen och vi kan minnas en härlig och givande vårutflykt

Den 25 – 28 maj kommer vi, tillsammans med delar av Upplands-Väsbykören, att delta vid Finlandssvenska sång- och musikförbundets sångfest i Vasa. Vi skall vara med i det stora festtåget den 25 maj med vårt standar för att visa att vi finns. Den 26 maj ger vi en egen liten konsert i Culturum kl 16.30.

Österbottniska kören i Stockholm
/Viva Erikson

Föreningens styrelse 2006 presenterar sig

Vid årsmötet i februari valdes ny styrelse. Här nedan presenterar vi de nya styrelsemedlemmarna. Anna Jakobsson (Vasa), Ken Gammelgård (Karleby), Johanna Olsson (Nykarleby), Kenneth Nordling (Jakobstad), Rita Liljeström och Jenni Söderman (Kristinestad) är kvar i styrelsen från förra året – så vi hoppas att ni redan känner dem.

Anne Hjortman – ordförande

Jag är född och uppvuxen i Toby, Korsholm. Flytten till Sverige gick när jag var 23 år, det är ett bra tag sedan, jag är 56 år nu. Jag bor i ett kedjehus i Bredäng. Jag har trevliga grannar nästan alla världens hörn. Jag gillar att påta i rabatterna och jag är ut och traskar med min lilla tioåriga blandrashund varje dag. Mina barn är vuxna ävenom de nog alltid kommer att vara små för mig.

Jag har jobbat som post- kassörskas och som kassörskas på bensinstationen Preem (fd Texaco). De senaste åren har jag arbetat på ekonomiavdelningen men har nyss bytt till reception eftersom jag trivs med att ha liv och rörelse runt mig.

Yvonne Barkar

Jag är hemma från Forsby i Pedersöre. Inne på det 5:e året i Stockholm. Jag studerar företagsekonomi till vardags. Istället för IK Falken blir det nu Sats Gym och stavgång på Djurgården. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att trygga återväxten i föreningen.

Krister Nordström

Jag är relativt ny i föreningen. Hann dock med att hjälpa till med förra årets fest på Flemings. Som ung friidrottare i VIS kom jag att resa runt i en del byar och städer i Österbotten. Karperö, Vörå, Munsala, Näspes och Kristinestad är några jag genast kommer ihåg. Somrarna har jag för det mesta tillbringat i Replot. 1970 flyttade jag från Vasa till Stockholm och blev, som så många andra, kvar här.

Jag jobbar sedan många år som Stadsbud och rör mig därigenom på relativt stora ytor runt om i Stockholm och träffar väldigt många människor, både privat och på företag och institutioner av olika slag.

Ser det som enbart positivt att få vara med och jobba för föreningen och alla dess medlemmar. Hoppar gärna på allehanda projekt som förhoppningsvis skall föra föreningen framåt på ett positivt sätt. Ett sådant är SÖB som ni kan läsa mer om på annan plats.

Vivian Teir

Jag är hemma från Kristinestad och flyttade till Sverige i slutet av 70-talet. Jag är suppleant i styrelsen.

Peter Hudd

Jag är född i Vasa 1954 och har bott i Sverige och Stockholm sedan mitten av 1970-talet tror jag. Minnet om den tiden är något diffust ?!

Har gjort och arbetat i många olika branscher, bl a som egen företagare inom möbelbranschen, sålt kläder på Gamla Brogatan med Tommy Waiss, puss&kram, Fiorutchi och andra klassiska jeansmärken.

Har även ägt ett café, jobbat på Berns på 70-talet – ja jag brukar säga att det enda jag inte gjort hitintills är att köra helikopter !

Har också en mycket brokig bakgrund med ett missbruk av både det ena och det andra. Jag arbetar som terapeut på Jellinek institutet med inriktning på den enskilda människan med alkohol eller drogproblem, men också med den enskilda människan med relationsproblem med inriktning på det kognitiva sättet att föra samtalet.

Om någon är intresserad kan jag göra en egen liten roman på vår hemsida – Peters hörna – jag är övertygad om att ni kommer att både skratta och gråta ang min Life Story.

På gång i Finska kyrkan

Konsert söndag 21/5 kl 16.00

Johanna Fernholm mezzosopran, Joanna Broman piano. Verk av Mozart, Grieg, Merikanto och Melartin. Fri entré, program 80 kr.

Konsert onsdag 14/6 kl 12.30

Lunchmusik, organist Gun-Britt Ståhle, orgel

Sverigefinska kyrkodagarna 22-24/9

Med nya tag – vi bygger för framtiden.

Österbotten på turné

Turnébussen med 20 personer består bl.a av den pratglade programledaren Katta Svenfelt, den matglade Raymond Wesander från Kristinestad, den skönsjungande Sonja Biskop från Kronoby och överraskningarnas man från Västerbotten, Roben Madsen.

22 maj, Södertälje. Politikertorget kl 12 - 13.30

23 maj, Eskilstuna, Fristadstorget kl 12 - 13.30

24 maj, Västerås, Stora Torget kl 14 - 15.30

26-28 maj, Stockholm, Skärgårdsmässan i Vasahamnen.

Här kommer man bl.a att bjuda på underhållning, information om vad som händer i Österbotten under sommaren samt berätta om spännande resmål.

Det händer i Österbottniska föreningen

CHAMPAGNEPROVNING 1/6.

Välkomna på champagneprovning! Vi provar två champagner med helt olika karaktärer och jämför dem med ett vanligt mousserande vin. Kanske nåt för stundande studentfest, sommarpicknick eller varför inte bara lite vardagslyx?

Tid: 1 juni 2006 kl 17.30

Plats: SEB kontor vid Odenplan. Vi samlas alla först i lobbyn.

Pris. Ca 120 kronor

Anmälan: Anmälan till Kenneth Nordling som också håller i provningen. Anmälan senast den 26 maj till kenneth.nordling@seb.se eller på tel 073-9807899

FAMILJEDAG I HAGAPARKEN 18/6

Söndag 18 juni kl 13.00 samlas vi till picknick vid Koppartälten i Hagaparken. Vi tar med fotboll, boule, croquet och slagträ – så får vi se vad vi känner för. Har ni frågor om detta kan ni vända er till Susanne Granskog på tel. 08-7042622 eller 070-5577857. Ta med familjen och kom och umgås med andra österbottningar!

SOMMARPUB (villaavslutning!) 24/8

Tid: 24 augusti 2006 kl 18.30

Plats: Restaurang Göteborg i Hammarbysjöstad

PUBKVÄLL 18/5 på Akkurat (Hornsg. 18, T-Slussen) kl 18.30

SÖB – Svenska Österbottens Byar r.f

Vi har blivit medlemmar i SÖB som är en takorganisation för byar i Svenska Österbotten. Genom medlemskapet har vi fått en egen länk på deras egen hemsida under rubriken "Stockholmarna". Vi hoppas och tror att det här medför att vi känner oss närmare våra hemtrakter och att våra nära och kära hemma i byarna skall känna att de kommer oss närmare. Om det dessutom medför att vi får nya medlemmar så är det bara att tacka och ta emot.

Det finns mycket att skriva om SÖB men ni får gå in på www.byar.fi själva. Ni kommer att hitta Komossa back in town, Öikstocktävling samt mycket mera. Det finns fina foton från äldre tider och nutid. Skulle ni komma på ett kul byanamn för oss här i Stockholmsbyn kan ni höra av er till oss eller gå in på vår hemsida och skriv ditt förslag på vår forumsida.

Vi över 60....

har tagit sommarlov men snart är hösten här igen och första träffen blir onsdagen den 13:e september kl 13.00. Platsen är som vanligt Maria Hissens Café, Bellmansgatan 2 på Söder. T-bana till Slussen eller Mariatorget. Vi ses andra onsdagen i månaden, dvs 11:e okt och 8:e nov. Vi avslutar säsongen med jullunch fredagen den 1:a dec kl 12.00 på samma ställe. Till jullunchen behövs det föränmälan.

För mer information kontakta Berit Bäckfors, tel 08-7118009 eller beritbackfors@globalnet.net eller Annie Karjalainen tel 08-7427500.

Väntjänsgruppen

Om du behöver någon att prata med kan du ringa någon i föreningens väntjänstgrupp. Den består av Berit Bäckfors (Munsala) 08 711 8009, Karin Holmlund (Närpes) 08 580 31624 eller Gunnel Bertell (Maxmo/Vörå) 08 550 193 63

Kören övar måndagkvällar kl 17.30 i Finska kyrkans församlingssal och välkomnar glatt nya sångare. Elin Maria Gädda 08 778 3845 är körledare.

Vi över 60 träffas en gång i månaden, se notis ovan.