



Föreningen SVENSKA ÖSTERBOTTNINGAR I STOCKHOLM

Nummer 2 2006

Postgiro: 71 55 16-1



När ni läser detta börjar sommaren lida mot sitt slut och hösten är i antågande men när jag skriver är det mitten på juli och min sista semesterdag. Varmt har det varit, sol har vi fått denna sommar!

Jag har (förstås) varit hemma i Toby Korsholm. Oj, varför skrev jag automatiskt "hemma" i Toby? Och detta efter 33 år i Stockholm!

Det knepiga är att när jag är i Finland säger alltid släkt och vänner: "Jasså, du ir heim, höri läng ska du va heim då?" Min son som är 21 år och som aldrig bott i Finland får samma förfrågan! Sen när jag åker från Finland får jag en konstig känsla av att jag åker "hemifrån"!

I Österbotten är annars allt sig ganska likt, Karperö UF har ju brunnit ner, känns lite sorgligt, där har man dansat en och annan dans. Någon lada är på väg att rasa, bl. a en i Kuni, Kvevlax som på ett helt otroligt sätt vikt ihop sig på mitten, helt intakt lutande mot en hästhörfäsa! Den ladan blev t.o.m fotograferad för Vasabladet!

"Ungdomar" i 20- 40 årsåldern !!!

När man tittar runt sig kan man konstatera att de finlandssvenskar som flyttade till Stockholm runt 60- och 70-talet är bättre än oss yngre på sammanhållning och att ordna aktiviteter.

Det finns säkert många orsaker till påståendet ovan. Nu finns det dock en tanke om att försöka bygga lite nätverk för, tja, "ungdomar" är kanske att ta i: men finlandssvenskar i Stockholm i ca 20-40-års åldern.

I Vasa sker förändringar som man inte alltid gillar, den stora trenden är att flytta det mesta till Seinäjoki. Och att Indiska Magasinet har tagit över största delen av Saluhallen känns inte heller bra men som alltid är det frågan om pengar och lönsamhet, och förmodligen intresset från folket att ha en gedigen saluhall istället för gigantiska stormarknader.

På tal om intresse så cyklade jag förbi Maxmo UF dansbana, den låg ödsligt övergiven i den gassande solen. Verksamheten där är nedlagd på somrarna fick jag höra, det var bara "krankan" som obekymrade om tidens gång och lönsamheter hade sin verksamhet i full gång som vanligt!

Föreningsverksamheten överhuvudtaget för visst en väldigt tynande tillvaro även i Österbotten. "Åh, int nain har tiid ti spring på tāli de", fick jag höra. Inom ett område har dock föreningsverksamheten ökat, nämligen barn-och ungdomsidrotten. Där får föräldrarna dra sitt strå till stacken för att barnen ska kunna ägna sig åt "dyra" sporter, som t.ex. ishockey.

Men som jag skrev i förra bladet är det konstigt att ju mera moderniteter och finesser som finns, ju mindre tid får folk! Vi i vår förening tänker i alla fall fortsätta oförtrutet med vår verksamhet Det kommer att bli en stor fest även i höst. Krister är eldsjelen när det gäller arrangemanget med orkestrar och sådant.

Flera finlandssvenska föreningar ska gå ihop för att förena nytta med nöje, även FRIS är positivt inställd till samarbete. Ensam är inte stark i alla lägen, vi måste testa samarbete, där har vi lönsamheten som spökar igen...

Krister berättar om festen i detta utskick. Peter börjar skriva om sitt märkliga och otroliga levnadsöde. Berit har lovat nya läckra recept! Kören berättar om sin aktiva verksamhet och ett lyckat besök i Vasa i maj.

Jag hoppas att alla som har dator går in på vår hemsida www.osterbotten.nu.

Det har varit glest med inlägg på forumet, skriv gärna idéer om olika aktiviteter i föreningen. Man hamnar lätt i samma gamla hjulspår, det finns förmodligen mycket man inte tänker på, alltså: idéer mottas med största tacksamhet!

Nu finns vi även med under SÖB;s (Svenska Österbottniska byar) byportal. Där heter vi ÖB Stockholm och finns under rubriken: byar med hemsida via egna verktyg. Det är återigen Krister Nordström som är en riktig "fixare" som ordnat samarbetet med SÖB.

Tipsa vänner och bekanta om vår förening, unga som gamla, vi vill alltid ha nya medlemmar, för "..no har vi vel tiid..??"

Väl mött!

Anne Hjortman

Idag fastän alla har mycket runt sig kanske man ändå hinner med en "after work" på stan på väg hem från jobbet eller en sits / middag vid något tillfälle. Hör gärna av er till oss så planererar vi in en träff inom kort

Yvonne Barkar (österbotten) (yvonnebarkar@chello.se)
Jessica Lindholm (åland/nyland)
(jessica259@hotmail.com)

Berits matruta

Skomakarlax

1 kg saltströmming blötläggs i 3-4 tim i kallt vatten.

Rensa och filea fisken, varva filerna med 10 krossade kryddpepparkorn,
1 söndersmulat lagerblad och
1 skivad gul lök.

Koka en lag av
2 dl vatten,
1 dl ättika och
½ dl socker.

När lagen svalnat, hålls den över fisken, som ska stå svalt.
Efter 1-2 dygn är Skomakarlaxen klar att äta och går bra att spara en vecka i kylskåp.

Skomakarlax kan också tillredas av färsk rensad strömming. Till 1 kg strömming 2 msk grovt salt, ska stå svalt 1-2 dygn med lätt tyngd. I övrigt som ovan.

Äggröra

2 ägg och
2 dl mjölk vispas ihop.
½ tsk salt blandas i. Smaksätt med
½ msk finhackad dill eller gräslök.

Smörj en kastrull och håll i äggblandningen, hetta upp kastrullen på medelvarm spis och rör sakta upp från botten med träslev tills allt har stannat. Äggröran bränns lätt vid i kastrullen. Det kan undvikas genom att värma kastrullen i en större kastrull med vatten.

Rökt fisk passar bra till äggröra. Rökt fisk som inte är nyrökt, t ex sik, smakar betydligt bättre om den värms i folie i 150-200 graders ugn tills den är genomvärm.

Smaklig måltid!

Berit

Kören...

Här kommer hälsningar från Österbottniska kören och vår resa till Finlands Svenska Sång-och Musikfesten i Vasa 25-28.05.2006.

Vilken sångfest! Underbara körer och musikensembler från när och fjärran fick vi lyssna till.

Vårt eget program framförde vi i Culturum fredagen den 26 maj kl. 17.00. Vi fick göra ett program på 30 minuter, vi hade rätt stor publik och vi fick hjärtliga applåder. Det märktes att vårt program uppskattades!

Vi omnämndes i Vasabladet samt kom med i en TV-sändning . Hela vårt vackra standar syntes i rutan. Det kändes bra att få representera Svenska Österbottningar i Stockholm.

Resan blev en verklig upplevelse för oss alla i kören. Vi har fått med oss ett minne för livet från denna fina sång-och musikfest.

För höstterminen planerar vi medverka i Sverige Finska kyrkodagar den 22 september, Finlandssvensk dag i Finska kyrkan (datum ej fastställt), julfest den 2 december samt "Vackraste julsångerna" i Finska kyrkan söndag före jul.

Vi återkommer i nästa utskick!

Hälsningar, Elin Maria.

På gång i Finska kyrkan

Finlandssvensk kyrksöndag 8/10 11:00 Jazzmessa, Hakon Långström, Jennie Storbacka med orkester, Merja Aapro. Jennie Storbacka med orkester kommer från Esse, Finland. Stig Törnroos-Wickberg medverkar i gudstjänsten. Kl. 12 Sopplunch med program

Lunchmusik med Gun-Britt Ståhle
Onsdag 11/10 samt 8/11 12.30

Söndag 12/11 11:00 Pilgrimsmessa, Finlandssvensk kyrksöndag, Hakon Långström, Gun-Britt Ståhle orgel 12:00 Klimpsoppa med svartbröd

Nästa utskick kommer i början av november. Då får ni festreportage från höstens fest samt mera information om Julfesten !

Bidrag till detta nummer skall mailas eller skickas per post till Anne Hjortman senast 5/11.



*Svenska Österbottningar i Stockholm, Svenska Åbolandsgillet i Stockholm
och Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm hälsar Dig hjärtligt*

Välkommen!



till Årets Finlandssvenska Fest (kick-ÅFF) i Stockholm

- DATUM** Lördagen den 14 oktober kl 19:00
- PLATS** Restaurang Fleming, Fleminggatan 2-4, Stockholm
- PRIS** 350:- per person. Max antal matgäster är 250, så boka i tid! (150:- vid eftersinläpp).
- INBETALNING** Postgiro: 715 516-1 (pg-numret går till Svenska Österbottningar i Stockholm). Inbetalning senast 6 oktober. Ange antal deltagare och namn vid inbetalningen.
- MAT & DRYCK** Läcker medelhavsbuffé samt tre dryckeskuponger som berättigar till öl, vin eller alkoholfria drycker. Valsorterat kaffebord.
- UNDERHÅLLNING** Levande musikunderhållning med dansbandet Showdown från Kimito, med pop- och rockduon Place-2-Go från Vasa samt av trubadur Johan Wennerstrand som spelar musik i Bellmans anda såväl vid ankomsten som vid middagsborden. Två discjockeys spelar musik på två dansgolv, som passar alla åldrar och alla musiksmaker.
- VID FRÅGOR** Krister Nordström, tel: 073-627 82 87
Anne Hjortman, tel: 010-450 14 94
Carina Höijer, tel: 070-662 79 48



Vi över 60 år på gång.....

Höstens första träff på Maria Hissen blir som planerat, onsdagen den 13 september kl 13.00.

Vi fortsätter att träffas onsdagar 11 okt och 8 nov kl 13.00. Platsen är som vanligt Maria

Hissens Café, Bellmansgatan 2 på Söder. T-bana till Slussen eller Mariatorget.

Till dessa träffar behövs ingen föränmälan. Var och en beställer och betalar sitt kaffe med dopp. Det finns också smörgåsar.

Årets jullunch blir fredagen den 1 december kl 12.00. OBS! Ändrad dag och tid från det vanliga. En jultallrik med tillbehör serveras, lättöl eller bordvatten ingår. Medan vi samlas bjuder vi på glögg eller cider. Vi behöver få bindande anmälan till jullunchen senast on 22 nov. Lunchen betalas på plats till en kostnad av c:a 130 kr.

Anmäl till Annie Karjalainen, tel 08-742 75 00 eller Berit Bäckfors, tel 08-711 80 09, e-post: beritbackfors@globalnet.net

Om vi tittar framåt till nästa år blir första träffen onsd 14 februari, andra onsd 14 mars.

I april passar det bättre med onsd 18:de för att undvika Påsken och onsd 9 maj är sista gången för säsongen.

Du som är intresserad av att lära dig data kontakta Kanelbullen, Internetcafé för seniorer, på samma adress. För mera information ring 08-694 82 33. Öppet vardagar kl 11-15.

På Arena Norden, Hantverkargatan 33 finns det bl a tidningar från Österbotten.

Vi ses!

Berit Bäckfors

Mitt sommarminne – Berit Bäckfors

Vi har som vanligt vistats på sommarstugan i Munsala en period i sommar. Som alla andra har vi njutit av det varma fina vädret, men värmen har också lockat fram huggormar. Vi har sett minst två pila iväg i riset nära stugan. Varje gång det pratas om ormar blir jag påmind om mitt möte med en huggorm för 20 år sedan.

Det var tidigt en morgon i slutet av juli som jag gick ut med en liten plasthink, för att plocka blåbär medan yngsta sonen ännu sov. Vi skulle hälsa på en ensam farbror och bjuda honom på blåbär. Det var gott om blåbär i skogen på andra sidan av vägen upp till stugan. Solen värmdde mig i nacken, när jag hittade en upphöjd tuva övervuxen med blåbärsris som dignade av blåbär. Plötsligt fräste det till i närheten. Jag tog ett steg tillbaka och kom ihåg att jag bara hade slippers på fötterna. I samma stund stack en orm upp, som ett spjut, ur tuvan där jag nyss så ivrigt hade plockat. Ska jag ge upp innan jag fått ihop en liter blåbär? Nej, jag flyttar mig några meter bort i skuggan och fyller hinken med blåbär.

Sonen och jag åkte iväg till farbror Edor med blåbären. Där kände jag att det kliade på insidan av vänstra handleden och vek undan ärmlinningen på träningströjan. Där syntes tydligt två röda prickar efter ett huggormsbett som gått igenom ärmlinningen. Tack vare ärmen fick jag en mindre giftdos än med bar arm. Antagligen hade ormen hängt på min vänstra arm innan jag såg den sticka upp ur blåbärstuvan! Jag kände en rysning efter ryggraden. Farbror Edor smorde med kinamedicinen som var bra till allt! Jag ringde hälsosystem och frågade hur allvarligt ett ormbett är. Hon rekommenderade omgående besök på hälsocentralen i Nykarleby. Jag kände mig inte sjuk, men blev genast omhändertagen, cortisontablett och vila en timme. Sen blev det en veckas penicillinkur. Doktorn rekommenderade återbesök om jag kände trötthet eller illamående de närmaste dagarna. Det behövdes dock inget återbesök.

Sjömansäventyr av Peter Hudd (numera båda nykter och drogfri)

Jag brukar sällan prata om mina sjömansäventyr men jag ska i alla fall inleda min hörna med ett minne från sjömanstiden som bara helt plötsligt dök upp i mitt minne. Det var ju så här att jag fick "sparken" från skolan 15 år gammal. Varför? För att jag allt för ofta redan på den tiden var full! Så jag gick till sjöss och började jobba som ekonomibiträde som det hette på den tiden. Jag fick 750 kronor i månadslön för att servera maskinister och styrmän. Jag hade ett eget litet pentry som jag var stationerad i, jag hade även en del andra arbetsuppgifter ombord. Det som jag ska berätta om hände sig på M/S Stureholm, Swedish American Line, på våren 1969, tror det var april. Vi var mitt ute på Atlanten, det blåste som bara den, det var sent på kvällen, ca: 22-23. Vi satt och spelade poker i en av killarnas hytt, vi drack brännvin och öl utav bara fan. Vi spelade poker om cigaretter, alltså inte om paket utan om hela limpor, Marlboro, Camel, Winston etc.

Vi var ganska packade, om inte annat blev vi det, ja åtminstone jag blev det! Jo, mitt i allt detta så var det plötsligt jag som gick och vann! En av mina "kompisar", Reijo hette han och bodde i Örebro blev så lack (arg alltså) för att jag råkade vinna... Lite senare gick vi ut på däck för att få frisk luft, blåste gjorde det som sagt och var allmänt mörkt och kusligt. Helt plötsligt tog Reijo tag i mig där vi stod! Han greppade mina ben längst ner och vet ni vad denne man, full som ett svin, gjorde där ute i den hårda blåsten och beckmörkret?

Han vände mig upp och ner och sträckte ut mig över relingen och skrek: NU ÄR DU ALLT BRA RÄDD DIN DJÄVEL! Tro inget annat, så rädd som jag var då har jag nog också varit senare, men det kan vi ta en annan gång!

Detta var en kort berättelse om hur det kunde gå till då, på väg över Atlanten... på väg till USA... Jag klarade livet den gången, blev inte heller religiös eller nykterist just då... fortsättning följer...